

Jaarverslag 2021

Stadsklooster Groningen

Het begin van ons 2021 jaar was moeizaam. De lockdown die rond de kerstdagen van 2020 in ging, duurde uiteindelijk tot mei. Vanaf 17 mei zijn de wekelijkse getijdengebeden weer opgestart. Op maandag de vespers (inloop 16.45, start 17.00) en op woensdag het ochtendgebed (inloop 8.45, start 9.00).

Tot 17 mei 2021 hebben we ingezet op zogenoemde kloostergedachten; digitale bijdragen met een lied, inspirerende tekst of verhaal en een gebed voor de stad. Verder hebben we onze website grondig herzien na een herbezinning op onze kernactiviteiten. We focussen nu op twee getijdengebeden per week met daarnaast cursussen/workshops en evenementen.

- Cursussen/workshops: *wriefulness* (aandachtgerichte schrijfmeditatie), Benedictijnse Spiritualiteit voor beginners en Bibliodrama
- Evenementen: Lezing / presentatie (hedendaags) getijdenboek, concertpresentatie Bedezangen br. Thomas Quartier (Osb).

De cursussen *Wriefulness*, Benedictijnse spiritualiteit voor beginners en Bibliodrama zitten allemaal vol met ongeveer 10-12 deelnemers. 85% van deze deelnemers was nog niet bekend bij Stadsklooster Groningen. Het merendeel was al kerkelijk betrokken.

De presentatie van het (hedendaags) getijdenboek op 11 september trok ongeveer 45 bezoekers. Veruit het grootste deel was (nog) niet bekend bij ons. Deze avond trok vooral mensen die interesse hebben in de combinatie van kunst en religie. We schatten in dat een groot deel van deze aanwezigen niet kerkelijk betrokken was.

De Bedezangavond met br. Thomas Quartier op 13 november trok ongeveer 50 bezoekers. Hierbij moeten we opmerken dat het aantal bezoekers hoger was geweest indien de coronapas niet net voor die tijd werd ingevoerd en er groeiende onzekerheid was rondom oplopende cijfers. De bezoekers waren voornamelijk kerkelijk betrokken, waarvan zeker 45% niet bekend was bij Stadsklooster Groningen.

Bovenstaande vertaald naar het schema, lever het de volgende schatting op:

	Stevig betrokken mensen	Incidentele contacten
Was al kerkelijk actief	29	65
Was niet kerkelijk actief	14	45

De mensen die we bereiken, vallen ook onder onze doelgroep van mensen met een latent-monastieke behoefte. Wel zien we onze doelgroep breder. Op dit moment is de gemiddelde bezoeker/deelnemer 40+. Jongere deelnemers komen incidenteel en in geringe mate. Dat mensen die niet of nauwelijks kerkelijk betrokken-zijn ons weten te vinden, bevestigt onze toegevoegde waarde in de stad. Dit zou de komende jaren verder mogen uitgroeien.

Het kernteam heeft de conclusie getrokken dat een focus op deze kernactiviteiten goed is. Bij de getijdengebeden zien we maandelijks enkele nieuwe gezichten. Via de cursussen, workshops en evenementen hopen we nieuwe relaties aan te gaan, waardoor de drempel lager wordt om op andere momenten aan te sluiten bij Stadsklooster Groningen.

Met de nieuwe website hebben we ook een nieuwsbrief. Omdat mensen zich nu zelf kunnen abonneren op de nieuwsbrief, bereiken onze berichten en activiteiten meer mensen. Van een lijst met emailadressen van 60 belangstellenden zijn we naar 110 abonnees voor de nieuwsbrief gegaan.

Met een aantal organisaties zijn gesprekken geweest om verdere samenwerking te verkennen. Dit zijn onder meer:

IFES: Internationaal Studentenwerk, wil mogelijk in Groningen een leefgemeenschap/stadsklooster ontwikkelen,

Salmagundi: sociale onderneming/restaurant waar de diaconie in participeert en waar mogelijk ook kansen liggen voor Stadsklooster Groningen,

Buurtgenoten: een groep mensen die in de Oosterparkwijk, de wijk waar onze pionier vanaf 8 april een exposure uitvoert, een leefgemeenschap willen opstarten.

Monnikenwerk: een kunstcollectief dat de afgelopen jaren in het ommeland kunstenaars laat werken in stilte. Mogelijk een gezamenlijk project in 2022.

Missie 050: organisaties dat zich inzet voor de bloei van de Stad. Voor 2022 zijn zij de initiatiefnemers van de Week van Gebed, waarin Stadsklooster Groningen zich profileert.

Schoonheid met een Ziel: organiseert o.a. een gregoriaans getijdengebed ééns per maand. Momenteel wordt verkent of samenwerking wenselijk is.

Taizé Vieringen Groningen: ligt door corona al ruim anderhalf jaar stil. Mede met ondersteuning van Stadsklooster Groningen zal er een maandelijks Taizé avond weer opgestart worden in 2022.

Woensdagvespers Martinikerk: samenwerking in de Veertigdagentijd. Mogelijk valt dit verder uit te breiden.

Pelgrimeren in Groningen: er ligt nog een pinksterpelgrimage op de plank die, zodra het kan, weer opgepakt gaat worden. Verwachting is Pinksteren 2022.

Wat gaat goed en wat niet?

Het is goed dat er met een aantal organisaties langere relaties ontstaan. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, ook al weten we niet precies hoe dat eruit gaat zien. Verder is het organiseren van workshops/cursussen/evenementen in CO-creatie prettig. Beide organisaties hebben er wat aan, de organisatorische last is lager en de diversiteit onder de deelnemers groter.

Minder goed zijn de uitdagingen van deze tijd. De laatste winters hebben we te maken met aangescherpte coronamaatregelen. Veel organisaties zijn daarom voorzichtig om iets (samen) te organiseren. Ook wij vallen grotendeels terug op onze kernactiviteit; het getijdengebed. De balans tussen veiligheid, continuïteit en onderlinge betrokkenheid dreigt daardoor in gevaar te komen.

Een geruststelling is dat we een groot deel van de mensen die bij ons betrokken waren inmiddels ook weer terug zien. Via de evenementen en cursussen weten we andere mensen te bereiken dan via de getijdengebeden. De belangstelling voor de cursussen is zo groot, dat we aan het maximum aantal deelnemers zitten. We merken daardoor dat er behoefte is aan verstillend en verdiepend in kloosterspiritualiteit. Het format van een kleine groep die een aantal keer bij elkaar komt, werkt goed.

De samenwerking met niet-kerkelijke organisaties, zoals Pelgrimeren in Groningen/Monnikenwerk/RUG, begint steeds meer vorm te krijgen. Al hebben deze samenwerkingen ook te lijden onder corona. Enerzijds omdat de aanpassingen energie en aandacht vragen die niet gestoken kan worden in (nieuwe) samenwerking, anderzijds omdat er wederom veel niet door kon gaan. Zo ging de pinksterpelgrimage in 2021 weer niet door.

Vooruitblik

Belangrijkste doelen:

- 1) Kiezen van richting voor duurzame toekomst
- 2) Groeien bijdrages en donaties van deelnemers.
- 3) Uitbreiden van frequentie cursussen en workshops (Writefulness, Benedictijnse Spiritualiteit voor beginners en Bibliodrama). Focus op deze drie mag voorlopig behouden worden of beperkt worden tot de eerste twee.

Het eerste punt is zowel inhoudelijk als praktisch noodzakelijk. De landelijke financiering neemt de komende jaren steeds verder af. Op termijn zullen we daarom zonder deze gelden doorgang kunnen vinden. Dat lukt nog niet als we het doen zoals we het nu doen. Het kiezen van een hernieuwde richting lijkt daarom essentieel. Het tweede volgt daaruit. Dit jaar hebben we meer gelden mogen ontvangen. De vraag is hoe we structureel een hogere financiële bijdrage kunnen realiseren. Het derde volgt uit de algemene conclusie dat de cursussen en workshops een andere groep mensen bereikt die we zo kennis kunnen laten maken met monastieke spiritualiteit. De behoefte om deel te nemen is groter dan momenteel aangeboden wordt. Hoe kunnen we beter op die behoefte inspelen en hoe kunnen we de al betrokken mensen verdieping geven?