

Pinkstervespers Aduard 2022

Uitgesproken onderdelen Nick Everts, Monastiek Pionier – Stadsklooster Groningen

De Pinkstervespers vormde de afsluiting van een Pinksterpelgrimage rondom Klooster Aduard in samenwerking met Stichting Pelgrimeren Groningen. Aan de vespers werkten mee de Groningse Gregoriaanse Schola onder begeleiding van Ton Tromp

Vrije lezing naar Handelingen 2

Op Sjavoeot, Joodse oogstfeest waarop men het verkrijgen van de Torah op de Sinaï herdenkt zeven weken na Pesach, kwamen de volgelingen van Jezus in Jeruzalem bij elkaar. Bij het aanbreeken van de dag gebeurt er iets bijzonders en daar begint dit verhaal:

Plots klonk het geluid van een hevige wind dat het hele huis van de volgelingen doortrok. Ze stonden in vuur en vlam, en raakten vervuld van de heilige Geest. Op luide toon begon men te spreken in vreemde talen. Het trok de aandacht. Joden afkomstig uit alle windstreken dromden samen en verward ontdekten ze dat iedereen hen hoorde spreken in de eigen taal. Van hun stuk gebracht, vroegen ze enigszins verbijsterd wat dit te betekenen heeft. Sommigen zeiden spottend: zij zijn dronken. Petrus stapte daarop met de andere volgelingen naar voren en zei op luide toon: “ U, Joden en inwoners van Jeruzalem, neem mijn woorden ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, het is pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier gebeurt, is al aangekondigd door de profeten en door de aartsvaders. Wat volgt was een vurig pleidooi van Petrus over dat Jezus de Messias is. Hij is gedoopt, heeft de Geest ontvangen, liet in leven en sterven zien dat hij de door God aangestelde Messias is. De kruisdood was niet zijn einde, hij verscheen voor onze ogen en beloofde voordat hij opgenomen werd in de hemel om Gods Geest te zenden. Wel nu, dat is waar u getuige van bent. Geraakt en onder de indruk vroegen de omstanders: wat moeten we doen? Daarop antwoorde Petrus: Kom tot inkeer, laat u in navolging van Jezus dopen, ontvang vergeving en de Heilige Geest zal u geschonken worden.

Pinkstergedachte

Wat heeft inspiratie met Pinksteren te maken. Waarschijnlijk meer dan u en jij denken. Inspiratie komt van twee woorden: in spirare (in ademen). Je zou er ook in spiritus in kunnen herkennen. Het inademen van de Geest.

In het oerbegin, zo staat in Genesis, zweeft Gods geest (Ruach) over de oervloed. Ditzelfde woord wordt gebruikt voor de levensadem van God die in de mens wordt geblazen, nadat God uit materie, uit aarde, een mens formeerde. Ruach.. levensadem, Geest en ook de wind.

Welnu, met Pinksteren wordt hiermee gespeeld. Op het Joodse wekenfeest, een oogstfeest, wordt herdacht hoe Mozes op de berg Sinaï de Thorah, de eerste vijf boeken van de Bijbel, ontvangt. Tijdens de eerste nacht bestudeert men de Thorah en sommigen nuttigden daarbij het goede van de oogst. De volgelingen van Jezus bleven zo ook de hele nacht op, waardoor de gedachte dat zij dronken zijn nog niet zo gek is. Was het niet van de slaap danwel van het goede van het land.

Waar Mozes de Thorah ontvangt, ontvangen Jezus' volgelingen de Geest. Wind, vuur en vlam, bezielde staan ze op. Geïnspireerd, vol overtuiging, in de Geest van Jezus, u en jij hebt het zojuist gehoord.

Misschien is het daarom goed om vandaag bij jezelf te rade te gaan, waarvoor jij in vuur en vlam staat. Wat of wie jou inspireert, waarvoor jij de straat op zou gaan om een vlammend betoog te houden. Hoe zou jij verwoorden wat jij gelooft, wat neem jij aan voor zeker? En laat dat waar jij voor staat voldoende ruimte voor de levensadem van God en de ander?



Voorbede met *Dominum deprecemur**

..., Dómi-num depre-cémur.

℞ Te ro-gámus, audi nos.

- 1) We bidden voor mensen die de levensenergie uit zich voelen vertrekken. Hetzij door lichamelijke, hetzij door sociale of geestelijke uitdagingen. Mensen die wel in vuur en vlam zouden willen staan, maar dat helaas niet kunnen. Mensen die niet weten waar ze het zoeken moeten. Voor hen bidden wij...
- 2) We bidden voor mensen van wie verwacht wordt dat zij bezield en vol visie opstaan, hetzij op werk of in andere sociale situaties. Mensen die richtingen moeten geven, moeten motiveren en enthousiasmeren. Voor hen bidden wij...
- 3) We bidden voor allen die iemand verloren hebben aan het leven of de dood. Voor hen die iemand kennen die de Geest gaf, die het leven liet. Geef troost en hernieuwde kracht. Voor hen bidden wij...
- 4) We bidden voor elk hier aanwezig. We waaien zo uiteen, ieder naar zijn of haar eigen plek, ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden en uitdagingen. Voor ons allen bidden wij...

*Pater Noster**

Gebed

Vol dankbaarheid is ons gebed God. Voor hoe u aanwezig bent, al vanaf het oerbegin. In wind, levensadem en geestkracht. Hoe iets van u zichtbaar is geworden in een grote rij van profeten, aartsvaders en aartsmoeders, in Jezus en in zijn volgelingen, in ieder mens die opstaat voor rechtvaardigheid en liefde.

Dankbaar zijn we voor deze Pinksterpelgrimage die ons letterlijk in beweging zet. Dankbaar zijn we voor uw geest die ons innerlijk en naar buiten toe in beweging zet. Amen.

Zegen

De volgelingen van Jezus' bleven niet binnen zitten. Zij stonden op, de mensen op straat tegemoet. Ook wij verlaten straks deze plek waar we de Geest van God hebben gezocht. Laten we dan gaan als gezegende mensen:

Moge Gods aanwezigheid voor jou zo natuurlijk zijn als de wind. Moge de Geest je vergezellen waar jouw pad ook gaat. Moge je bezield en vol geestkracht leven. Dat je doet wat gedaan moet worden, dat je laat wat gelaten mag zijn. Dat je loslaat dat of diegene die je moet loslaten, dat je omarmt wat vastgehouden mag worden. Dat je leert leven van de wind, want zo natuurlijk is God dichtbij.

Amen.